

# ARCHEOLOGIE

Wat betekent dit woord?



# Goudschat



Gevonden in Lienden pas geleden

# Gewoon graven



Het begon met een paar muntjes in de Betuwse klei.....

# Rhemen is ook bijzonder!

- Heel oud, duizenden jaren
- Hier woonden al hééééél lang mensen

## **Dat weten we**

- Door graven in de grond
- Door oude boeken

# Matthijs vindt iets.....



Met lepel en vork de grond omspitten.....

# Een situla, bronzen emmer

2700 jaar oud



**Uit het Koningsgraf op de Koerheuvel**

# Onder je voeten in Rhenen



**Broche**



**bronzen bijl**



**Kookpotje**



**jasspeld**

# 7 november 855



Folker is een rijke man, hij heeft veel grond en boerderijen, maar geen kinderen. Hij geeft alles aan het klooster. Daar mag hij wonen tot zijn dood!



# Klooster en monniken



# Goudschat in Achterberg



Van de Romeinen  
Goud en edelstenen



# Friese kleren voor moeder en zoon



# Man en vrouw in Frankische kleren



# Franken



# Verhalen over de Friezen en de Franken

- Oorlog tussen Franken en Friezen
- Soms was er vrede en handel
- Gevonden Friese en Frankische munten



**Radbod was Friese Koning  
hij leefde in 719  
en pleegde overval op Keulen**



Heeft hij iets te maken met Cunera?

**Bart ontdekt een potje en Johan de Kroon  
baalt.....  
Opgraving tot mei 1951**





# Getekende vondsten



Ook de Franken hebben verdriet als er  
iemand sterft



# Wat vinden ze?

- Mannengraven met wapens
- Vrouwengraven met sieraden en glaswerk
- 12 paardengraven
- Glazen slurfbeker
- Meer dan 3000 vondsten



Heel bijzonder, heel veel, heel mooi!



Kijk eens wat mooi!





potjes, glas, kralen, buttons,  
sieraden, munten



# Speren, knop van een schild, emmer



# Belangrijke vondsten

- Metaal: emmer met sierbeslag
- Spelden, (buttons)
- Tweesnijdende zwaarden en werpsperen
- Kam met etui en gespen
- Stof, geweven van



wol en vlas (linnen), in vrolijke  
kleuren geverfd



# Nog meer vondsten



# Waar zijn Folkers ouders begraven?

Waarschijnlijk aan de andere kant van  
Rhenen, op de Laarsenberg

Graf ontdekt in 1893 en vernietigt

Wisten zij toen wat ze deden?



**In het Stadsmuseum Rhenen kun  
je heel veel oude schatten  
bekijken**

